

Start iPad café

Op dinsdag 24 maart a.s. houden we het eerste iPad-café in onze Huiskamer.

Van 10.00 uur tot 12.00 uur is iedereen welkom die vragen heeft over het gebruik van de iPad. Maar als je het leuk vindt om tips van anderen te krijgen of tips aan anderen te geven over de iPad zien we je ook graag komen.

Als je geen iPad hebt maar een andere tablet kom dan ook gerust een kijkje nemen. Of je geholpen kunt worden als je vragen hebt over jouw tablet hangt af van de mensen die er zijn. Gezamenlijk iets uitzoeken met gebruik van internet zal je allicht verder helpen.

Het iPad café zal open zijn op elke tweede en vierde dinsdagochtend van de maand. We hopen dat het gezellige en leerzame ochtenden worden. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Gastvrouwen zijn Anneke Jaspers en Addie de Fluiter