

# 20 december Kerstbijeenkomst

Kerstbijeenkomst op zondag 20 december 2015

## ***Kerstbijeenkomst***

De gasten worden verwelkomd met koffie en kerstbrood.

Er speelt kerstmuziek.

Er is een goede opkomst. Zo'n 40 personen.

Maud Bijnen, die kerstliedjes op de harp gaat spelen, tokkelt alvast wat klanken op haar harp. Gezellig sfeertje.

André heet iedereen welkom.

Als iedereen koffie en kerstbrood heeft, starten we met een Kerstverhaal.

Het is een bijzonder kerstverhaal verteld door Toos van Lieshout.

### **'De fluit van de herdersjongen'**

Het is 11.11u als Toos ermee start.

Toos vertelt rustig en duidelijk. Iedereen luistert aandachtig.

Het verhaal duurt zo'n 20 minuten.



Dan wordt Maud Bijnen voorgesteld en begint zij met het harpspel.

**Maud speelt op de harp:**

Noël en Stille nacht.

Het publiek is zeer onder de indruk en luistert zeer aandachtig. Het publiek is muistil.

Na het harpspel is er even een pauze met wat kerstmuziek op de achtergrond.

**Samen met Joop Kummeling zingen alle aanwezigen:**

De herdertjes lagen bij nachte en Nu sijt wellekome.



Hierna volgt de Overweging van de vier kaarsen. Vier kaarsen op weg naar de stal. **Het verhaal wordt verteld door Adriënne** en zij illustreert het verhaal met 4 kaarsjes.



Er wordt glühwein geschonken.

Onder het genot van de glühwein luisteren de aanwezigen opnieuw geboeid naar **het harpspel van Maud**. Zij speelt nu:

Jingle bells en We wish You a Merry .

Dan nodigt André de mensen uit om een eigen typisch kerstverhaal te vertellen.

### **Eigen verhalen.**

- André doet de aftrap met een kerstverhaal over thuis.

Er waren met Kerst altijd heel veel mandarijnen. Iedereen mocht dan zoveel mandarijnen eten als hij wilde. Dat is hemzelf als heel bijzonder bij gebleven.

-Jet van Eert herinnert zich vooral de Nachtmis. Eerst samen naar de mis en dan samen aan de gezellig gedekte tafel lekkere dingen eten.

-Aldi van Eert herinnert zich vooral dat ze naar de nonnen gingen om daar kerstliederen te zingen.

-Betty Bruijs

Betty ging naar een bijeenkomst van Doopsgezinden.

Ook daar waren heel veel mandarijnen.

-Eefje ter Kok herinnert zich tranen in de ogen het verhaal over kerstballen die kapot geknepen werden omdat iemand zei dat deze mooie kerstballen niet kapot konden. Helaas de kerstballen veranderden in enkel scherven.

-Adriënne

Haar moeder vertelde over een konijn op de bovenwoning.

Het Kerstfeest kwam met een kerstdiner.

Het konijn was het hoofdgerecht bij het Kerstmaal.

De aanwezige kinderen kregen hier lucht van en konden niet meer eten.

Het verhaal wordt herkend als het 'Flappie' verhaal.

-Toos heeft hele goed herinneringen aan het knikengeltje in de kerk.

Ze is zelf op zoek gegaan naar zo'n engeltje. Ze heeft er nooit een gevonden.



### **De Kerstwens van Toos**

Ik heb een kerstwens. dat ene kleine lichtje dat aanwezig is in mijn hart .  
dat lichtje van hoop en vriendschap dat geef ik nu door aan jou  
opdat je het zou bewaren daar in je hart.  
en warmte moet het je geven

opdat je het nimmer koud zult hebben. en licht, ja veel licht  
opdat je nooit bang hoeft te zijn in het donker maar vooral liefde  
zodat je het kunt doorgeven aan degene die zo dierbaar voor jou is  
en dat die het ook weer doorgeeft zodat het kan groeien en schitteren in de harten van ieder mens

Er worden weer een paar **Kerstliedjes** ingezet.

### **De Kerstwens Adriënne**

We blijven nog even na buurten. Iedereen heeft een goed gevoel bij deze kerstbijeenkomst.